

Verslag KBO vakantieweek in Oldenzaal 2023.

Normaal gesproken zou Nico Schinkel dit verslag maken, maar omdat hij herstellende is van een zware operatie, heb ik met hem en Jeanne Bloom afgesproken dat ik het verslag dit jaar mag maken.

Op zaterdag 12 augustus was de bus prima op tijd. Het was fijn om Nico te zien die ons kwam uitzwaaien. Het was een voorspoedige reis. 2 Jaar geleden waren we ook in dit hotel geweest en wisten we al dat het prima vertoeven zou zijn. De meeste kamers waren gerenoveerd, het zag er prima uit. Het diner was voortreffelijk en de avond hebben we gezellig doorgebracht met klaverjassen, skip-bo of gewoon kletsen.

Zondagochtend werden we met het hotelbusje naar de Plechelmus basiliek of de Hofkerk gebracht. Na de lunch hadden we een bustocht door het mooie Duitsland. Wie dit liever niet wilde, kon uitstappen bij Ootmarsum waar men tot 16.30 kon vertoeven. Na afloop van de diner vertelde Piet dat ze vanavond een kleine verrassing in petto hadden. En jawel hoor, daar kwamen ze dan. Jeanne en Piet hadden een quiz in elkaar gezet met leuke prijsjes!

Maandagochtend hadden we gym op de stoel. Even de stijve, krakende spieren losmaken. 's middags heeft de bus ons naar het centrum van Oldenzaal gebracht. Er is flink geshopt, want onze groep viel wel op vertelde de winkeliers! 's Avonds kaarten.

Dinsdagochtend even een jeu de boules wedstrijd gespeeld in de tuin van het hotel. Na de lunch hebben we een bezoek gebracht aan de Raw Milk Company. We kregen daar een zeer uitgebreide twee uur durende uitleg over hoe gezond rauwe gefermenteerde zuivel is, waaronder ook kefir valt. Omdat de uitleg zo lang duurde en het ook erg warm was in de zaal zonder airco, zag ik verschillende grijze knikkebollende koppies die even een middagdutje deden. 's Avonds was er een modeshow waarna men de kleding kon passen en eventueel kopen.

Woensdag: vandaag staat er een huifkartocht gepland. Omdat hier veel animo voor was, werd er een ochtend- en middagtocht gereden door de prachtige natuur in de omgeving van de Lutte. We zijn onderweg nog even gestopt bij een restaurant waar men koffie/thee of heerlijke appeltaart met slagroom kon bestellen. De avond werd gevuld met opera- en operettemuziek. Na de pauze zongen de sopraan en tenor gezellige meezing liederen.

Donderdagmiddag zijn we naar het klompen- en zompenmuseum in Enter geweest. Vroeger waren er meer dan honderd klompenmakers in Enter. Ze lieten hun producten via platbodemschuiten oftewel 'zompen' door het hele land vervoeren. Ook zagen we hoe klompen gemaakt werden. Men vertelde er boeiend over. 's Avonds kaarten.

Vrijdag was een zelf te besteden dag. Met het hotelbusje naar Oldenzaal, fietsen, wandelen, jeu de boules of kaarten. 's Avonds bingo.

Zaterdag vroeg uit de veren. Om 7.45uur ontbijt, om 8.30uur vertrok de bus richting Berkel.

We kunnen terugkijken op een gezellige week met mooi weer en leuke uitjes. Met dank aan Jeanne en Piet die deze week weer voortreffelijk verzorgd hebben.

Marijke van Schaik-Bart