



KBO Vakantie 2024 De Kruishoeve, Vught **5 tot 9 augustus 2024**

Het is zaterdagmiddag 10 augustus. Ik zit thuis op mijn balkon achter het huis te genieten in de zon. Af en toe waait er een koele wind door mijn pas geknipte haar, dus uit mijn nekharen lullen kan niet meer. Beneden mij staat de tuin in volle bloei, het is een kleurenze van rood, wit, blauw, geel paars, lila. Vlinders fladderen over de bloemen, nijvere bijtjes proberen nog wat honing uit sommige bloemen te scoren en tientallen zwaluwen scheren door de lucht, alvast oefenend voor hun lange vlucht naar Zuid Afrika over anderhalve maand.....

Er landt een wesp op mijn blote knie. Ik heb een goede bui dus ik laat hem lekker zitten. Wat wil je als je net vijf dagen van genieten achter de kiezen hebt in een Enjoy hotel!

Enjoy betekent tenslotte: GENIETEN, en dat hebben we volop gedaan met 41 KBO-ers. Er waren dit jaar opvallend veel mensen die zich voortbewogen met een rollator, anderen liepen stevig gearmd tijdens de wandeling, maar ik heb ook mensen van onze groep hand in hand zien lopen alsof ze nog 18 waren!!

Het hotel, de Kruishoeve in het Brabantse Vught, ligt midden in de bossen. Het is een verbouwde boerderij met twee eetzaal, een groot terras en modern ingerichte kamers. De meesten van ons sliepen op de voormalige hooizolder.



Helaas is Piet de Schepper ons ontvallen, dus werden wij nu in het gareel gehouden door Jeanne Bloom. Voorzitter Georgine Zwinkels vierde met haar man vakantie in de buurt. Zij kwam af en toe wel eens even kijken en mee eten en trakteerde ons dan op een opbeurend woord en was daarna weer snel verdwenen om verder vakantie te vieren.

De muzikman van de KBO had zijn instrument niet mee genomen, maar we hadden wel onze eigen fotograaf bij ons, die alle gebeurtenissen op de gevoelige plaat vastlegde. Tijdens de KBO barbecue op 21 september kunt U zijn creaties bewonderen.

Ja, wat aten we?

Géén boerenkool, géén peen en uien, maar wat we aten was lekker. Beetje anders dan thuis, geen potten en pannen op tafel, dag tevoren bestellen: plateservice.

Ik kan U hun keuken aanbevelen !

Na 17.00 uur waren alle drankjes gratis. Zoals ieder jaar troffen we dorstig weer, dus de keeltjes werden dankbaar gesmeerd.



Wat deden we zoal?

's-Morgens kaarten, wandelen, met of zonder rollator, naar de IJzeren Man, een grote recreatieplas, ontstaan door zandafgravingen voor een nieuwe woonwijk in 's-Hertogenbosch.

Ik heb geen enkele dame of heer van onze club zich in badkleding te water zien begeven en zelf voelde ik me ook niet geroepen.

We zijn een middag (het was zonnig en heet) wezen varen op de rivier de Dieze in 's-Hertogenbosch. We genoten van de mooie gebouwen, de volle terrassen langs het water, het schitterende weer en het koele drankje, dat we van de rederij aangeboden kregen. Als we onder een lage brug door voeren moest je gauw bukken, anders was je je kop kwijt....



Na een uur varen was de tocht voorbij en zochten we een terras op om te genieten van een kop koffie met een Bossche Bol (die moet je gegeten hebben). Enkelen van ons zijn nog naar de Sint Janskathedraal gelopen, maar voor de meesten was dit te ver.

We zijn ook een morgen naar Hilvarenbeek geweest. Niet naar het Safaripark Beekse Bergen (véél te duur), maar naar het museum De Dorpsdokter. Erg interessant.

Een medewerker van het museum hield een boeiend verhaal over de medische zorg in vroeger tijden, terwijl hij allerlei gebruiksvoorwerpen en enge tangen liet zien, die toen gebruikt werden. Toen hij na drie kwartier uitverteld was mochten wij het museum bekijken.



Ik kreeg wéér koude rillingen van de fles levertraan die ik zag. Ik zag de Lysol terug en het stuk Sunlight zeep wat moeder altijd gebruikte, allerlei pillendoosjes en óók een met de doktersnaam Hueting, Katwijk.

Familie van onze Berkelse dokter?

Als U, beste lezer, de aapjes van de Beekse Bergen zat bent, kan ik U dit museum aanbevelen.



We hebben ook een avond muziek gehad uit de 60 – 70 – 80 er jaren. Iedereen zong met de band mee. Er werd door een aantal mensen gedanst, iedereen ging los, mede door de glazen, die door het personeel van de Kruishoeve zorgvuldig vol geschonken werden.

Zo hebben we vijf dagen met elkaar genoten.

Jeanne Bloom beloofde ons dat we volgend jaar weer een hele week op pad gaan, en wel van 9 t/m 16 augustus 2025.

Ik ga weer mee. U óók ?

Nico Schinkel